

tjits van der kooij

schilderijen



Natuurlijk gaat dit werk over natuurbeleving. Over gebaande paden en verdwalen in een wereld die niet onverwacht, maar onbekend is. Een verbeelding van het leven zelf. Maar bovenal gaat het over schilderkunst. Over verf die met spalters en kaartjes en latjes gemetseld wordt, op basis van beslissingen met betrekking tot het creëren van ruimte op het platte vlak. Het schilderij moet uiteindelijk wel goed in elkaar zitten.

materiaal: acrylverf

www.tjitsvanderkooij.nl